

Zondagsbrief

3^e jaargang, nummer 17

Zondag 3 oktober 2021
3^e zondag van de herfst



Mededelingen

Kleur van de zondag: groen

Groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Eigenlijk is de kleur, vanwege Israël zondag, blauw/wit - goddelijkheid, oneindigheid, de kleur van de hemel – de vlag van Israël.

Bloemschikking

Vandaag is het Israëlzondag. De bloemengroep sluit met de bloemschikking daarbij aan.



Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Marion Mennink Leeuwerik 40.

Aandacht voor elkaar

Riecky Bosch is na een operatie en revalidatietraject weer terug in eigen huis in de David Tenierslaan 124. Fijn dat ze weer thuis is en daar verder kan herstellen!

Kliederkerk Veenendaal



Zondagmiddag 26 september was de kick-off van Kliederkerk Veenendaal. Het was een zeer geslaagde middag met kinderen, ouders en grootouders uit de PGV.

Reactie van een enthousiaste deelnemer: "Kliederkerk, wat een prachtige manier om interactief met verschillende generaties op verschillende manieren bezig te zijn met de essentie van een Bijbelverhaal!"

Hannah Honders en ik hebben het dit keer samen georganiseerd, gelukkig hebben zich deze middag twee mensen aangemeld om mee te helpen. We willen dit graag één keer in de twee maanden organiseren.

Wie vindt het nog meer leuk, om Kliederkerk Veenendaal verder uit te bouwen door mee te helpen met de PR, met het bedenken van een thema, regelen van de verschillende activiteiten en het verzorgen van eten en drinken?

Het is supergezellig en vele handen maken licht werk.

Zie de site van de PKN over Kliederkerk, info@protestantsekerk.nl

Coby de Haan

Bedankt

Door de vele hartverwarmende reacties lukt het mij niet iedereen persoonlijk te bedanken, voor alle kaartjes en berichtjes na mijn operatie en verdere verzorging in Doorwerth.

Dus bij deze: Hartelijk Dank!

Rien Groot, Vilente Mooi-Land, Doorwerth

Verbondenheid door ontmoeting en gesprek



“Door de lessen Hebreeuws ben ik veel te weten gekomen over het jodendom. Ik heb synagoges bezocht, maakte een wandeling door joods Amsterdam, maakte een sedermaaltijd mee, en bezocht gespreksavonden over bewustwording en bezinning op de relatie christendom-jodendom. Ik ben anders naar mijn eigen traditie gaan kijken. Het houdt mijn geloof levend.” (Tineke Klaassen in Op Weg)

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Wat Tineke Klaassen zegt, geeft de kern van deze relatie weer: ontmoeting en gesprek.

Op weg, voorheen Kerk&Israël Onderweg, is voortdurend op zoek naar deze ontmoeting. Het laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert door aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel het geloofsgesprek in de gemeente.

Dat geloofsgesprek is ook het doel van de ‘handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël’, Onopgeefbaar verbonden, in september breed verspreid in de gemeenten. Deze handreiking van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël wil mensen met elkaar in gesprek brengen over de onopgeefbare verbondenheid.

De jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël, het internetproject ‘De Uitdaging’, alles is gericht op ontmoeting en gesprek, op leren van de dialoog

tussen joden en christenen. Om het geloof levend te houden. De opbrengst van deze collecte draagt daaraan bij.

Meer informatie op protestantsekerk.nl/collecte en protestantsekerk.nl/kerkenisrael.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël of doneer online.



Zondag 10 oktober is er een 4U. Het thema is: **Wij vieren feest vandaag!** We beginnen om 10:00 uur. Trek je mooiste feestkleden aan, je mag ook een (zelfgemaakt) muziekinstrument meenemen. We hebben er zin!! Geef je snel op via kerktijd.nl
De voorbereidingscommissie

EINDELIJK GAAN OOK WIJ WEER BEGINNEN!



STICHTING
**Samen
Geloven**

Wij van *Samen Geloven* zijn erg blij u te kunnen vertellen dat we binnenkort weer hopen te gaan beginnen met de aangepaste kerkdiensten, de speciale vieringen, de Bijbelgroepen en 'Samen op zang'.

Ruim anderhalf jaar heeft dit alles bijna volledig stilgelegen. 'Online' is immers, voor een doelgroep als de onze, (bijna) niet te doen.

Op zondag 24 oktober zal, zo is ons plan, de herstart plaatsvinden, in een aangepaste kerkdienst (let op: i.v.m. het luchten van het kerkgebouw om **11.30 uur** in de Oude kerk op de Markt) o.l.v. onze oudvoorzitter ds. Pim Hogenbirk. Deze feestelijke dienst heeft als thema 'Met een lach en een traan'.

In de kerkzaal zal er de mogelijkheid zijn 'als vanouds bij elkaar te gaan zitten' dan wel, in een ander vak: de anderhalve meter afstand in acht te nemen.

In november zullen dan, hopen wij, de Bijbelgroepen, 'Samen op zang' en de speciale vieringen weer gaan beginnen.

We hopen op uw meeleven en gebed.

Kerken met Stip



Een heel aantal kerken in ons land (zo'n 65) dragen naast de ingang een bordje met bovenstaand logo. Het zijn de Kerken met Stip. Waarom een Stip? Zwervers trokken vroeger door stad en land op zoek naar werk, inkomen, eten of onderdak. Ze gebruikten tekens waarmee ze informatie aan elkaar

doorgaven, bijvoorbeeld een stip, geschilderd op huizen en boerderijen die openstonden om hun onderdak te verlenen.

Dat is wat kerken met een stip willen zijn.

Laagdrempelige, gastvrije plekken waar echte belangstelling bestaat voor ex-gedetineerden die een nieuw begin willen maken. Geloofsgemeenschappen die openstaan voor iedereen.

Kerken met Stip is een vereniging van het Rooms Katholieke en Protestantse justitiepastaat in Nederland en wordt ondersteund door kerken van verschillende signatuur.

Reeds tijdens de detentie kan het justitiepastaat geïnteresseerden op weg helpen naar een Kerk met Stip. Er wordt dan samen gezocht naar passende geestelijke hulp door een geloofsgemeenschap naar keuze voor na hun vrijlating.

Een dergelijke geloofsgemeenschap biedt een geestelijk dak boven het hoofd en is een gemeenschap waarin de ex-gedetineerde als mens wordt gerespecteerd en gewaardeerd zodat deze zich gesteund weet in het soms moeilijke proces een nieuw bestaan op te bouwen.

Willen en kunnen wij, wijkgemeente ZuidWest, een geloofsgemeenschap zijn die ook en in het bijzonder openstaat voor ex-gedetineerden en hun families als die vraag op onze weg komt? Willen we daaraan herkenbaar zijn? Het is niet een vrijblijvende zaak maar vraagt een grote verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid.

Om die vragen te kunnen beantwoorden heeft de kerkenraad ondergetekenden gemandateerd een wijkgemeenteavond te organiseren waarop we in gesprek kunnen gaan met mevrouw Hendrine Verkade die als diaconaal pastor verbonden is aan Kerken met Stip. Zij zal ons op die avond verder informeren over het werk van de vereniging en over de dingen die van een Kerk met Stip worden verwacht.

Datum: **Donderdag 14 oktober**

Plaats: **Petrakerk, Trefpunt**

Aanvangstijd: **20.00 uur**

Opgave vooraf is in deze tijd uiteraard noodzakelijk. Dat kan bij voorkeur via **kerktijd.nl** maar ook via een telefoontje naar het kerkelijk bureau (tel. 0318 595203).

Arend Vleeming, Tonny van Woerkom en Tineke Wielstra.

Bijeenkomst nieuw ingekomenen.

Donderdag 11 en 18 november a.s. zijn er kennismakingsavonden voor nieuw ingekomenen van wijkgemeente ZuidWest 2021.

11 november: nieuwe gemeenteleden afkomstig van buiten Veenendaal,

18 november: nieuwe gemeenteleden vanuit een andere kerkelijke gemeente in Veenendaal.

Tijdens deze avonden is er gelegenheid om nader kennis te maken met de wijkgemeente, het kerkgebouw en andere gemeenteleden.

De avond start om 20.00u in het Trefpunt en om 21.30u hopen we af te sluiten.

Mocht u voor een van deze avonden geen persoonlijke uitnodiging ontvangen hebben, maar wel tot de beoogde doelgroep behoren, dan bent u natuurlijk van harte welkom!

Aanmelden voor deze avonden bij Roselie Minderhoud,
e-mailadres: zw-ouderling-vz4@pkn-veenendaal.nl

Mocht u verhinderd zijn op genoemde data, maar het op prijs stellen een volgende keer aanwezig te zijn, mail dan uw gegevens naar bovenstaand emailadres.

Coby de Haan

Roselie Minderhoud

Welkom aan nieuwe gemeenteleden.

Fijn dat we elkaar weer kunnen en mogen ontmoeten bij verschillende activiteiten en bijeenkomsten en tijdens en na de kerkdiensten.

Ook op deze momenten is het waardevol, wanneer we als gemeente een nieuw gemeentelid persoonlijk welkom kunnen heten en onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen kennismaken.



Afscheid Mirande van der Wilt

Met ingang van 1 oktober stopt Mirande met haar werk als kerkelijk werker in onze wijkgemeente. Vanaf 2005 is zij betrokken geweest bij het ouderenpastoraat. De eerste jaren in wijkgemeente West De Goede Reede, later ook in Centrum-Zuid Petrakerk. Deze zondag nemen we als wijkgemeente ZuidWest afscheid van haar. Fijn als u dit met haar mee wilt beleven, in de kerk of online.

Hobby-expositie

Een tiental hobbyisten laten graag hun
'Corona' producten zien

zaterdag 9 oktober
van 16:00 tot 17:30
inloop vanaf 15:45

Het is geen competitie.
Er is geen prijs of zo.

Het is gewoon leuk om iets van jezelf te delen.

Kom je ook langs?

Ontmoetingsruimte
Petrakerk

Kijkcijfers online dienst 26 september 2021:

Direct 205 Opname 83

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal